

Liturgie Goede Vrijdag 18 april 2025

In stilte komen we binnen

Begroeting

V: God die niet verandert, God die naar ons uitkijkt, God die met ons lijdt

A: Zijn kracht en vrede met ieder van ons, amen.

Zingen: lied 130 a: 1,2 en 3 uit angst en nood

Lezing: I Korinthe 1: 18-31 (Marja)

Zingen: lied 578: 1,2,3 en 4 o kostbaar kruis

Inleiding

Justin en Christi zingen Gezang 440: 1,2 en 3 ik heb de vaste grond gevonden

Gebed

Zingen: Gezang 440: 4

Lezing: Mattheus 27: 1-5, 11-18, 21-26, 32-38 (Marry)

Justin en Christi zingen: Op die heuvel daarginds, Joh. de Heer 836: 1,2 en 3

Lezing: Mattheus 27: 45- 50 Marja)

Stilte

Doven van de Paaskaars

Stilte

Lezing: Johannes 19: 31-37 (Marry)

Zingen: lied 558: 1,9 en 10 Jezus om uw lijden groot

Lezing: Mattheus 27: 55-62 (Christi)

Zingen: lied 590: 1,2,3 en 5 nu valt de nacht

Slotgebed

In stilte gaan we huiswaarts

Morgen is het Stille Zaterdag, daarna breekt Pasen aan, de dienst begint om half 10, Honsels Harmonie zal dan met een klein ensemble in de kerk zijn.